

## Bankje aan 't Voorhout

Toen ik jong was ging ik dikwijls met mijn ouders naar de stad  
In het voorjaar als het jonge groen de laan veroverd had  
Met de krokussen die bloeiden als een kleurig schilderij  
Al die jeugdherinneringen bleven mij voor altijd bij

Refr.

En we gingen even zitten op een bankje aan 't Voorhout  
Een omgeving zo rustgevend, zo bekend en zo vertrouwd  
Met die bomen, die gebouwen oogt het hier altijd sereen  
Heel de stad die is veranderd maar 't Voorhout is als voorheen

Ja we liepen met zijn tweeën hand in hand langs het trottoir  
En we lachten wat verlegen en we keken naar elkaar  
Naar die ogen die verhaalden van een toekomst voor de boeg  
Terwijl op een ander bankje een oud stel ons gadesloeg

Refr.

En we gingen samen zitten op een bankje aan 't Voorhout  
Een omgeving zo rustgevend, zo bekend en zo vertrouwd  
Met die bomen, die gebouwen oogt het hier altijd sereen  
Heel de stad die is veranderd maar 't Voorhout is als voorheen

En we werden langzaam ouder maar we kwamen hier steeds graag  
En we zaten hier met ons gezin in dit typisch stuk Den Haag  
Alles was er haast hetzelfde als toen in mijn kindertijd  
En hopelijk raakt onze stad die mooie laan nooit kwijt

Refr.

En we gingen telkens zitten op een bankje aan 't Voorhout  
Een omgeving zo rustgevend, zo bekend en zo vertrouwd  
Met die bomen, die gebouwen oogt het hier altijd sereen  
Heel de stad die is veranderd maar 't Voorhout is als voorheen

Als de bladeren zijn gevallen, als het koud en vochtig is  
Zal ik hier dan ook weer komen, nu ik jou zo zielsveel mis  
Als je in de gure winterstorm maar weinig mensen ziet  
Loop ik dan nog naar mijn plekje met mijn hart vol stil verdriet

Refr.

Zal ik dan nog altijd zitten op dat bankje aan 't Voorhout  
Een omgeving zo rustgevend, zo bekend en zo vertrouwd  
Met die bomen, die gebouwen oogt het hier altijd sereen  
Heel de stad die is veranderd maar 't Voorhout blijft als voorheen

**Den Haag, ik hou van jou**

1 - Den Haag met zijn Haagse Toren  
Den Haag daar ben ik geboren  
Den Haag met zijn Schilderswijk  
Daar voelde ik mij rijk

Kom zo maar binnenlopen  
De deur stond altijd open  
Wij waren vreselijk arm  
Maar de harten klopten warm

Ik bleef je altijd trouw  
Den Haag, ik hou van jou

2 - Zat met buren op de stoep  
Hoor nog steeds mijn moeders roep  
Hoogste tijd binnenkomen  
Gebleven zijn de dromen

Den Haag met zijn mooie kust  
Om daar te zijn is een must  
Heerlijk zwemmen in de zee  
Brood en drinken gaan mee

Ik bleef je altijd trouw  
Den Haag, ik hou van jou

3 - Het Binnenhof de Maliebaan  
Waar soms de draaimolens staan  
Het Noordeinde Huis ten Bosch  
Wie daar woont is vaak de klos

Daarom van mij deze vraag  
Wie houdt niet van Den Haag?  
Deze schitterende stad  
Voor iedereen is er wat

Ik bleef je altijd trouw  
Den Haag, ik hou van jou

## IK WIL HET NIET, MAAR HET GEBEURT...

Tweeduizendtweintig, op donderdagmorgen  
begon de ellende voor mij  
Dan dondert je wereld in duizenden brokken  
Je leven schiet aan je voorbij

Ik wil het niet, maar het gebeurt  
Een stemmetje dat altijd zeurt  
Onophoud'lijk, steeds maar weer  
Ik kan niet meer...

Druppel voor druppel, infuus in je lichaam  
Het gif wordt heel langzaam verspreid  
Het kotsen, de buikpijn, je haren verdwijnen  
Je levenslust ben je kwijt

Ik wil het niet, maar het gebeurt  
Mijn leven is kapotgescheurd  
Ik voel me ziek en machteloos  
Ik ben zo boos...

Je schrikt van jezelf als je kijkt in de spiegel  
Je huilt en gaat door want je moet!  
Dan komt er een scan, na drie chemokuren  
en weet je waarvoor je het doet!

Ik wil het niet, maar het gebeurt  
Ik ben wel iets meer opgefleurd  
Waarom ik dit alles doe?  
Ik ben zo moe!

Nu, na een jaar van tobben en afzien  
vecht ik mezelf uit de knoop  
Durven te leven en te ontspannen  
klamp ik mij vast aan de hoop!

Mijn leven is nog lang niet klaar  
Dóór met krullen en gitaar  
Ik ben en blijf nu positief  
Want IK HEB HET LEVEN LIEF

## Jantje en zijn mobieltje

Jantje vroeg aan zijn ouders, mag ik ook een telefoon?  
Ga jij daar maar voor werken en sparen lieve zoon  
Dus kleine Jan ging klussen en toen kwam daar de dag  
Dat hij riep 'ik ben zo blij' een mobiel en hij is van mij

Lieve ouders voel het leed, wat een kind kan overkomen  
Te leven zonder mobiel, geen kans om weg te dromen  
Bij een filmpje op YouTube, hij hoort niet meer bij de groep  
Oh wat een groot verdriet, WhatsApp ... hij heeft het niet

Op een dag liep Jantje te bellen, het regende heel hard  
Toen is hij uitgegleden, hij was ook wat verward  
Daar lag hij in het water, in een grote plas  
Eén ding was belangrijk: hoe het met zijn mobieltje was

Lieve ouders voel het leed, wat een kind kan overkomen  
Te leven zonder mobiel, geen kans om weg te dromen  
Bij een filmpje op YouTube, hij hoort niet meer bij de groep  
Oh wat een groot verdriet, TikTok ... hij heeft het niet

Het ding bleek echt verzopen en hartstikke kapot  
Hij deed toch zo zijn best, waarom trof hem nou dit lot  
Waarom moest hem dit gebeuren, zijn wereld stortte in  
Om weer opnieuw te gaan klussen, daar had hij geen zin meer in

Lieve ouders voel het leed, wat een kind kan overkomen  
Te leven zonder mobiel, geen kans om weg te dromen  
Bij een filmpje op YouTube, hij hoort niet meer bij de groep  
Oh wat een groot verdriet, Twitter... hij heeft het niet

Nu zwerft hij dagen later doelloos door de stad  
En denkt hij terug aan vroeger, toen hij wel een mobieltje had  
Zo kan het geluk verdwijnen van een eenzaam kind  
Laat aan elkaar nu weten wat U van een mobieltje vindt  
Wat U van een mobieltje vindt

## LEVENSLIED VAN JUF TRUUS

Na drie jongens nu een meisje  
In dit kleine paradijsje  
Later komen er nog twee  
O, wat zit het ons toch mee  
Maar ze moeten allemaal op les  
En later slagen, eindexamen, minimaal een zes

Volgens mij is het fijn  
Om een juf op school te zijn

Na de mulo kweekschool bezoeken  
Neusje steeds maar in de boeken  
Eindelijk dan voor de klas  
Dat kwam mij heel goed van pas  
Ik heb het jaren met plezier gedaan  
Meest op een Lomschool daar had ik een hele fijne baan

'k weet nu het is echt fijn  
Om een juf op school te zijn

Na een verloving en lang zoeken  
Konden we een huisje boeken  
O , wat waren we weer blij  
Zeker met twee kindjes erbij  
En wij beiden hadden heel leuk werk  
Dus toen voelden we ons zo gelukkig en ook sterk

En nog steeds was het fijn  
Om een juf op school te zijn

's Zomers lekker naar de boot  
Zeilen : Ons plezier was groot  
Ook het reizen was heel fijn  
Nooit ook maar iets van chagrijn  
Het ging eig'lijk allemaal heel goed  
En dat gaf ons levenskracht en ook nog heel veel moed

En nog steeds was het fijn  
Om een juf op school te zijn

Maar na zeker 40 jaar  
Waren we er wel mee klaar  
Tijd nu voor ander terrein  
Mooi vrijwilliger te zijn  
Maar helaas komt ook daaraan een eind  
Als de vitaliteit ten langen leste toch verdwijnt

O, wat was het toch fijn  
Om een juf op school te zijn

**Maanlicht over de Zee**

Maanlicht over de Zee  
Soeverein en sereen  
Ik sta alleen aan het water  
Met heel de wereld één

Aan een held're sterrenhemel  
Zie ik de Orion  
Maanlicht over de zee  
Verbreedt mijn horizon

Een vuurtoren in de verte  
Pinkt naar de duisternis  
Hier lijkt het of het leven  
Een teer mooi sprookje is  
Een oeroud en tijdloos thema  
Toont mij dit kustgebied  
Maanlicht over de zee  
De branding zingt haar lied

*Tussenspel*

Met het zingen van de golven  
Klinkt ook een lied in mij  
Al gaat soms veel verloren  
Steeds weer keert het tij

Verheven boven mijn twijfels  
Houdt Luna trouw de wacht  
Maanlicht over de zee  
Mijn licht in de nacht

Ik neem vol bekoring  
Afscheid van de kust  
Zij geeft mij thuis gekomen  
In mijn dromen rust  
Wat ben ik in mijn leven  
Soms eenzaam en verward  
Maanlicht over de zee  
Schijnt steeds in mijn hart  
In --- mijn --- hart

**Wat je vindt dat mag je houden**

Vind jij het groen, ik vind het blauw  
Je gaat verkeerd, wat doe je nou  
Het is niet recht, nee het is krom  
Jij gaat naar rechts ik andersom

Ik vind, ik vind, ik vind

Doe het niet zo, dat is niet goed  
't is altijd slordig wat jij doet  
Zet het niet daar, het hoort echt hier  
Zo is het altijd weer getier

Niet goed, niet goed, niet goed

Kritiek verstoort en maakt kapot  
De mens gaat op de duur op slot  
Geen liefde meer, maar ook geen aai  
Alleen kritiek alleen een snaai

Kritiek, kritiek, kritiek

Er komt gelukkig een moment  
Dat echte liefde wordt herkend  
Alleen de warmte van het hart  
Heelt daarna opgelopen smart

Wat je vindt dat mag je houden

## Wonderlijk besef

Lief kind, 'k houd je vast in mijn gedachten  
van vandaag of van de dag ervoor  
opdat ik mij herinner hoe je lachte  
nu jij er bent en ik er ben, is dat niet prachtig  
't Is niet dat ik jou of jij mij verloor  
Want ik ben nog steeds bij machte  
jouw haar te kammen, zijdezacht  
'k Wil nu al met je praten  
dan hoeft het vast niet later  
Nu is het leuker om te zeggen  
wat ik later had gedacht

Jij bent mijn allergrootste wonder  
Dat maakt het leven zo bijzonder  
Ik zeg het nu, zodat ik zie  
en voel en hoor en leef  
zodat ik 't later niet vergeet

Lief kind, je bent het mooist in deze dagen  
dat ik jou zie, mag zien, bij vol verstand  
zonder dat mijn brein mij laat vertragen  
Nog geen gat in mijn geheugen, nog geen vragen  
nog niet verloren, eenzaam, koud of opgebrand  
Nu kent het leven weinig tegenslagen  
Daarom stel ik je vandaag juist deze vraag:  
Zal jij wel van mij houden  
wanneer ik later oud en  
niet meer weet wat ik moet zeggen,  
wat ik je eerder zei vandaag

Jij bent mijn allergrootste wonder  
Dat maakt het leven zo bijzonder  
Ik zeg het nu, zodat ik zie  
en voel en hoor en leef  
zodat ik 't later niet vergeet

Zelfs mijn mooiste idealen  
in vergulde zonnestrallen  
vallen in het niet bij jou  
omdat ik zielsveel van je hou

Jij bent mijn allergrootste wonder  
Dat maakt het leven zo bijzonder  
Ik zeg het nu, zodat ik zie  
en voel en hoor en leef  
zodat ik 't later niet vergeet